



(HIJOS POR LA IDENTIDAD Y LA JUSTICIA CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO)
(Kinderen van slachtoffers van de laatste Argentijnse dictatuur voor Identiteit, Rechtvaardigheid, tegen Vergetelheid en zwijgen)

24 maart 2012, 13:00 uur op de DAM, Amsterdam.

Persbericht

Herdenking van Staatsgreep in Argentinië 24 maart 1976.

Protest tegen OM beslissing Jorge Zorreguieta NIET te ONDERZOEKEN.

Er zal een lijst slachtoffers voorgelezen worden. Er zullen mensen in een 10 mtr lang Spandoek gewikkeld en weer afgewikkeld worden, daarop zullen er ter plekke Protest leuzen geschreven worden. NUNCA MAS zal verschijnen.

Eerder heeft H.I.J.O.S. geprotesteerd tegen het publiekelijk optreden van Jorge Zorreguieta. En dat is niet voor niks. H.I.J.O.S. zoekt wereldwijd naar Waarheid, naar Gerechtigheid, vecht tegen Vergetelheid en het Verzwijgen van misdaden tegen de mensheid gepleegd door dictaturen en repressieve staten, in welk land ook. H.I.J.O.S. is in bijna alle landen van Latijns Amerika, nagenoeg alle Europese landen, in de VS, Canada en werkt samen met organisaties in Azië en Afrika.

Nu, 36 jaar na de staatsgreep in Argentinië, blijkt ook in Nederland dat rechtspraak onder invloed van politiek, economie en klasse niet voor iedereen een gelijkheids principe kent.

In het geval van de Argentijnse piloot Poch is er jaren onderzoek gedaan, samengewerkt met het Argentijnse OM, zijn meerdere mensen gehoord en is breed onderzoek gedaan. Samenwerking werd gezocht met Spanje, alles werd in het werk gesteld om de mogelijk uitvoerende (piloot) van een wrede dictatuur voor de rechter te krijgen. J. Poch had géén sterke banden met het koningshuis of enige elite.

In het geval van Jorge Zorreguieta ligt het heel anders. Zijn rol in de dictatuur was prominent, leidinggevend, duidelijk in zijn banden en in commitment aan de generaals. Het is bewezen dat hij wist van ontvoeringen, van de moorden. Bewezen is dat hij wist dat mensen in zijn ministerie ontvoerd en vermoord werden, dat daders in zijn ministerie werkzaam waren. Toch liet hij de misdadigers begaan, zijn werknemers ontvoeren, folteren en afmaken. Dit is al veel meer bewijs dan er in aanvang was tegen de piloot.

J. Zorreguieta wás leidinggevend in de hoogste kringen van een criminele organisatie die misdaden pleegde welk tot op de dag van vandaag niet verjaard zijn, **gedwongen verdwijningen**. Hij heeft tot de dag van vandaag dezelfde excuses gebruik als de bureauoordenaars van onze WO II. 'Ich habe es nicht gewusst'. Terwijl we allen weten dat het niet anders kan zijn dan dat hij ervan wist en eraan meewerkte. Dit is weer veel meer informatie dan bekend was over de piloot. J. Zorreguieta hoort tot de hoogste kringen, van het koningshuis én in Argentinië van de kringen van de oud-militairen, hun vrienden en grootgrondbezitters. Van J. Zorreguieta hangt zogenaamd de positie van elitaire mensen af, in tegenstelling tot de piloot, geen elite voelt zich bedreigd door zijn val. Voor een vervolging en veroordeling van J. Zorreguieta zijn heel wat elite- én koningshuis mensen bang vanwege hun positie. Het OM heeft geen onderzoek willen doen naar hem. Het OM beschermt zo de bange elitaire klasse en bovenal, voert het OM op deze manier Straffeloosheid en Klasse Justitie uit en ondermijnt zo ons rechtssysteem.

Wij protesteren tegen deze Klasse Justitie. Wij protesteren tegen het feit dat het OM J Zorreguieta niet onderzoekt. Tegen de bescherming van elitaire klassen ten koste van RECHT EN WAARHEID. We protesteren tegen een hypocriet en gewetenloos rechtssysteem.

We protesteren tegen een rechtssysteem dat Straffeloosheid invoert voor aan het koningshuis gerelateerde mensen. Wij zeggen NEE tegen Straffeloosheid. Wij zeggen NEE tegen rechteloosheid klasse. We zeggen NEE tegen Klasse Justitie. Wij zeggen NEE tegen het op voorhand Amnestie verlenen zonder Recht. Wij zeggen JA voor Justicia, JA voor Recht, Ja voor een Rechtssysteem waar iedereen gelijk voor staat!

H.I.J.O.S. NI OLVIDO NI PERDON NO NOS RECONCILIAMOS - NI OLVIDO NI PERDON NO NOS REC..

Wij vergeten niet, vergeven niet, wij leggen ons er niet bij neer – wij vergeten niet, vergeven niet, wij leggen ons..